

Liturgie dienst in de feestweek. 16-06-2024

Voorganger: mw. M. van Vliet  
M.m.v. fanfare orkest Dindua

Thema: Doe iets met wat je krijgt.

Welkom, (ouderling van dienst) Janny Bessembinders

Samenzang: liedboek 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zij liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie dien klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Bemoediging en Groet

Samenzang: (Melodie: Alle mensen werden Brüder)

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen

klinkt een loflied U gewijd.  
Sterren, eng'len, allen eren  
U, de Heer der heerlijkheid.  
Velden, wouden, beken, bergen,  
stromen, zeeën, alles juicht,  
vogels, bloemen en fonteinen,  
't werk dat van uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van uw pracht;  
daarmee wilt Gij mensen beuren  
uit hun zorgen, uit hun nacht.  
Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog.  
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog.

Wil van ons uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterf'lijk leven,  
die tot ons U nederboog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons Heer, door uwe liefde  
eeuwig in uw vreugde zijn.

Gebed om ontferming.

Samenzang: Liedboek 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar  
Zon maan en sterren in hemelse baan  
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,  
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Kinderen naar de kinderneverdienst.

Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God.  
Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.  
En wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op.  
En elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar;  
het is voor allemaal.

Gedicht psalm 139

Inprovisatie op Abba Vader (Etty de Boer)

Samenzang: liedboek 886

Abba Vader, U alleen, U behoer ik toe.  
U allen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.  
Abba Vader, U alleen, U behoer ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn slechts voor u alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Schriftlezing: Math 25:14-29

Meditatie

Muzikaal intermezzo door Dindua.

Gebeden. Mw van Vliet, Deborah, Woutje.

Elkaar vrede wensen.

Zingend bidden: liedboek 1006

Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals u is er maar één.  
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.  
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verdergaan.  
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.  
Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks. Altijd.  
Amen. Amen.

Collecte Woutje diaconie: dagopvang de Morige?? Kerk. Jeugd.

Kinderen komen terug.

Slotlied: 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

U bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie te drinken.